

# Vikingerne og de nordiske guder

For længe, længe, længe siden boede der vikinger i Danmark. Det er faktisk over TUSIND år siden. for vi regner vikingetiden fra omkring år 800 til år 1100. Det er så længe siden, at man skal gøre sådan her med sine hænder 100 gange.

? Hvilket år er vi i nu?

Dengang var mange mennesker i Danmark **vikinger**.

? Ved I, hvad en viking er?

10 – 20 – 30...  
Gestikulér med  
hænderne - åben og luk.

Først troede vikingerne ikke på Gud og Jesus, som vi kender fra kristendommen. De troede på mange forskellige guder. Der var en Gud for eksempelvis krig, kærlighed, afgrøder og vejret. For vikingerne var guderne virkelige. De var helt sikre på, at de fandtes, og kunne hjælpe menneskene med at få en bedre høst, med at finde kærlighed eller med at have held i krig.

## De nordiske guder

De guder, som vikingerne troede på, kalder man i dag; De nordiske guder. I dag findes der stadig mennesker, som dyrker de nordiske guder. Denne religion kaldes for asatro. Og det er slet ikke så mærkeligt, for aser er et andet ord for en nordisk gud.

? Kender I nogle af de nordiske guder?

Nogle af de mest kendte guder er Odin og Thor. De er så kendte, at de har lagt navne til to af vores ugedage. Onsdag betyder eksempelvis 'Odins dag', og torsdag betyder 'Tors dag'.

**Odin** var konge over alle de andre guder. Han havde kun ét øje, og var en meget klog mand, og så var det ham, der sammen med sine brødre skabte verden. Han havde flere børn, men den nok mest kendte er Thor.

**Thor** havde en hammer som hed Mjølner. Den kunne lave tordenvejr, og så vendte den altid tilbage til Thors hånd, efter han havde kastet den mod sine fjender.

Udover guder, fandtes der også nogle væsner, der blev kaldt jætter. Nogle jætter lignede mennesker, men mange var kæmpestore og lidt uhyggelige at se på. Selv om de nordiske guder kunne have brug for jætternes magi, så skulle de altid huske, at jætterne var gudernes fjender, og ikke altid til at stole på.

En der især ikke var til at stole på, det var **Loke**. Han var halv gud, men også søn af en jætte, og derfor var han snu og fuld af fiduser.

## Vikingerens verden

Vikingerne troede på, at der fandtes guder og jætter, og så troede de på alle mulige andre magiske væsner. Men hvor fandtes de henne i vikingernes forestilling om verden?

*Nu skal I høre godt efter! Forestil jer de steder, jeg fortæller jer om nu. Prøv at lukke øjnene. Brug jeres fantasi.*

Man troede, at hvis en viking døde i kamp, kom han op til Asgård, hvor guderne boede. I Asgård lå **Valhal**, som var Odins hjem. Valhal var en kæmpe borg med tag lavet af gyldne skjolde og 640 døre, som var så store, at der kunne gå 800 kæmper igennem én af dørene på samme tid.

Gestikuler med  
armene og  
tramp i gulvet

? *Hvad kan man sammenligne Valhal med, når man tænker på kristendom?*

Alle heltene i **Valhal** kæmpede dagen lang på de grønne marker, og om aftenen var der altid fest med masser af øl, som dengang blev kaldt mjød. *Det lyder da som et skønt sted for en viking, synes I ikke?*

Oppe på taget af Valhal gik gedden **Heidrun**. Ud af gedens yver kom den mjød som vikingerne drak. Det, de spiste, kom fra grisen Særimner, som altid kom til live igen til næste måltid.

Hvis en viking døde af alderdom eller sygdom, kom de i Hel. Hel var et dødsrige, og det var ikke noget en viking ønskede sig, de ville helst op til Valhal, hvor der var fest, mad og mjød hver dag. Derfor var vikingerne ikke bange for at dø i kamp, så de kunne komme til Valhal.

? *Minder Hel jer om noget fra kristendommen?*

I vikingetiden troede man, at jorden var flad, og at menneskene levede i en verden, der hed Midgård, den mellemste verden.

? *Hvilken form ved vi i dag, at jorden har?*

Rør gulvet – og  
stræk dig helt  
op i himlen

Det eneste, der holdt Midgård oppe, var det store træ **Yggdrasil**. Træets rødder nåede ned i underverdenen Hel, som var et koldt og tåget sted. Længst oppe i træet var Asgård.

Guderne levede i Asgård, som var forbundet med menneskenes Midgård via af en stor bro lavet af en regnbue. Den kaldte de Bifrost. Guderne brugte regnbuebroen Bifrost som en slags rulletrappe, når de skulle fra den ene verden til den anden.

Jætternes verden blev kaldt Udgård. Den er der ingen, der ved præcis, hvor lå. Men nogle mener, at den lå i verdens yderste egne og var fyldt med vild natur.

Da kristendommen kom til Norden, opgav vikingerne til sidst deres tro på de nordiske guder og jætter. I stedet blev danskerne kristne og begyndte at tro på Jesus og én Gud i himlen.



Nu skal vi sammen tegne regnbuebroen Bifrost og de tre verdener på træet Yggdrasil: Menneskenes Midgård i midten, dødsriget Hel ved træets rødder og gudernes Asgård og Valhal øverst.